



Geronimo Stilton



DE MUIZENISSIGE MUSKETIERS



GERONIMO STILTON

Mijn naam is Stilton,
Geronimo Stilton!
Ik ben directeur van
"De Wakkere Muis", de
meest gelezen krant
van Muizeneiland!



PATTY SPRING

Ik ben Patty Spring! Ik ben
televisiejournaliste en reis de
wereld rond om documentaires
te maken over milieu- en
natuurbescherming!



PANDORA EN BENJAMIN

Ik ben Benjamin, het neefje
van Geronimo. Pandora is mijn
vriendin. We hebben veel
lol samen. Onze vriendschap
is heel speciaal!



KLEM STILTON

Ik ben Klem Stilton, de neef
van Geronimo. Ik hou van
koken, kaas proeven, moppen
vertellen en grappen uithalen ...
vooral met Geronimo!



Geronimo Stilton

DE MUIZENISSIGE MUSKETIERS

**Eén voor allen,
allen voor Stilton!**



Geronimo Stilton is een wereldwijd beschermde merknaam.
Alle namen, karakters en andere items met betrekking tot Geronimo Stilton zijn het copyright, het handelsmerk en de exclusieve licentie van Atlantyca SpA. Alle rechten voorbehouden. De morele rechten van de auteur zijn gewaarborgd.
Gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami.

© 2013 BAO Publishing
© Internationale rechten: Atlantyca S.p.A, Via Leopardi 8, 20123 Milaan, Italië
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Gepubliceerd in overeenkomst met Piemme SpA, Milaan, Italië
© Nederlandstalige uitgave: 2016 bv De Wakkere Muis, Amsterdam
ISBN 978 90 8592 350 3
Verspreiding in België: Baeckens Books nv, Mechelen
NUR 362

Stilton is de naam van een bekende Engelse kaas. Het is een geregistreerde merknaam van The Stilton Cheese Makers' Association. Voor meer informatie: www.stiltoncheese.com

Tekst: Geronimo Stilton
Vertaling: Loes Randazzo
Naar het idee van Michele Foschini en Leonardo Favia
Artistieke coördinatie: BAO Publishing
Vormgeving: Officine Bolzoni
Tekeningen: Federica Salfo (ontwerp) en Mirka Andolfo (inkleuring)
Omslagtekening: Ennio Bufi en Mirka Andolfo

www.geronimostilton.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Klem, waarom
Ylieg jij eigenlijk?

Simpel, neef, je wilde
een verkenningsvlucht
maken en vroeg om
een ervaren piloot ...
en dat ben ik!

Oom, je hebt ons nog helemaal
niet verteld wat we gaan doen!
Waarom heb je zo'n haast?

De laatste tijd zijn hier nogal
wat mysterieuze dingen gebeurd die
ik graag eens van dichtbij
wil bekijken!

Mysterieus?
Hoezo?

Tja, dat
is moeilijk uit
te leggen ...

Water dat ineens begon
te bewegen ...

... en angstaanjagende
gedaantes die even later
in het niets oplossen ...







Ik versnel
nog even, dan
vliegen we er zo
overheen!

Ik probeer er
FOTO'S
van te maken!



O nee, we zijn er nog
veel te ver vanaf!



Klem, waar is
die knop voor?

Geen probleem,
dat los ik wel op.



Voor dit soort
situaties heb ik een lasso
laten monteren. We gaan
monsters vangen!
Hahaha!



We zijn er
bijna ...



HEBBES!

Nu kunnen jullie zo veel foto's maken als je maar wilt.

Ja?

Eh ...
Klem?

Dat gevaarte is een stuk groter dan wij, en sneller!

Ja,
en?

Hoe houden we hem
dan in bedwang?

Oeps ...

AAAAAAAAA!

Help! Ik krijg
de helikopter niet
onder controle!













Nadat we de **TIJDKNAGER** hadden verstoppt, reden we met een aardige boer mee op zijn wagen ...

Fontainebleau is een middeleeuws kasteel in de gelijknamige Franse stad. De bouw van dit kasteel heeft meer dan een eeuw geduurd. Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) werd het gebruikt als militaire academie. Daarna bouwde Napoleon er een heel stuk aan. Tegenwoordig staat het op de werelderfgoedlijst van Unesco en zitten er een kunst-, architectuur- en muziekschool in.







KARDINAAL
RICHELIEU?

Die, ja!

Armand Jean du Plessis, oftewel kardinaal De Richelieu was een Franse geestelijke, edelknager en politicus. Hij werd door Lodewijk XIII benoemd tot eerste minister. De kardinaal leefde voor de politiek. Hij streefde ernaar om de koninklijke macht en de positie van Frankrijk binnen Europa te versterken.



Dus als er iets vreemds gebeurd is, dan zal hij ervan op de hoogte zijn?

O, zeker weten, al zal het nog een hele klus zijn om hem te spreken te krijgen.

We moeten hem duidelijk zien te maken dat we hem kunnen helpen ...

Als jullie nu musketiers van hem waren, dan luisterde hij wel.



MUSKETIERS?
Bestaan die echt?

Ja natuurlijk, dat zijn de bewakers van Richelieu. En voor zover ik weet zijn ze altijd op zoek naar nieuwe!



Een musketier was een type soldaat dat vanaf de 15e eeuw over de hele wereld voorkwam. Ze werden zo genoemd omdat ze een musket (een soort geweer) als wapen droegen. In 1622 richtte koning Lodewijk XIII de Koninklijke Garde op, een leger van soldaten dat hem persoonlijk moest beschermen. Niet lang daarna richtte ook kardinaal De Richelieu zo'n eenheid op, en om de koning niet te beledigen noemde hij dit legertje simpelweg *musketiers* in plaats van *Koninklijke Garde*.







Het kaatsspel kan als voorloper van het moderne tennis worden beschouwd. In de 13e eeuw werd deze sport in Frankrijk op meer dan 250 banen professioneel beoefend. De puntentelling was min of meer dezelfde als die van tennis. Eerst werd er met de palm van de poot, *eh hand*, op de met haar gevulde bal geslagen, later met een soort slaghout of racket.

























We zijn een week geleden hier aangekomen om de verjaardag van Bonzo Felix te vieren. Mijn cadeau aan hem was: een week lang leven als een koning.



We besloten de koning te ontvoeren en Felix in zijn plaats op de troon te zetten.



Maar het probleem is dat Bonzo zijn rol wel heel serieus nam en meteen de musketiers op ons afgestuurd heeft ...









Na een urenlange reis kwamen we in
Parijs aan. Bij de **BASTILLE!**

De Bastille werd tussen 1370 en
1382 gebouwd in opdracht van
koning Karel V en werd gebruikt
als burcht. In de 17e eeuw werd
het een gevangenis, maar de
Bastille is vooral bekend geworden
door de bestorming ervan op
14 juli 1789. Die bestorming
wordt beschouwd als het begin
van de Franse Revolutie. Het
gebouw werd met de grond
gelijk gemaakt en steen voor
steen verkocht als souvenir.





Even later ...

Dit zet ik
je betaald,
knager!

HALT!

Wie zijn jullie?
En wat komen
jullie doen?

Wij zijn musketiers
van kardinaal Richelieu,
we komen een stelletje
gevaarlijke **BOEVEN**
afleveren.

Eh, ja
precies ...

Volg me, dan kunnen we ze identificeren.
Als ze op de lijst staan, sluiten we ze op.
Zo niet, dan moet je ergens
anders heen.

Is die
controle
echt nodig?

Eens even
zien ...

Hm,
nee.

Hm...

Ja, dat is
hem ...

Nog nooit een knager gezien die zo
graag opgesloten wilde worden.





















Ik denk dat de tijd gekomen is om ertussenuit te knijpen ...



HOUD DE BOEF!



Ik heb honger gekregen van dat masker! Kijk eens even wie ik tegenkwam!



Breng hem naar de Bastille! Daar kan hij blijven zitten tot hij ...

WACHT!



Ook al heeft hij ons verraden, we kunnen hem hier niet achterlaten!

Nee, dat kan niet ...



Mogen wij dit voor u oplossen? We zullen hem gepast straffen!

Als de koning het ermee eens is, heb ik er niets op tegen!



Als jullie er niet waren geweest, zat ik nu nog opgesloten! Ik vertrouw je!

Eenmaal buiten ...



Hoe gaan jullie hem straffen?

Dat weet ik nog niet, maar ik bedenk wel wat ...

Laten we gaan!

Die krijgt wat hij verdient! Geloof me!



Papaatje, vergeet je niet iets?

Hm... ja ...



Geen dank, voor deze keer.

Bedankt, Geronimo ...



Misschien kunnen we de volgende keer samen gaan picknicken? Jullie achtervolgen is **VERMOEIEND!**

Reken er maar niet op ...



We worden eens een keer niet weggejaagd, vreemd!

Ja, maar blijf toch maar op je hoede!



Je hebt ons nu wel geholpen, Stilton, maar dat zegt niets ...

Eens een piratenkat, altijd een piratenkat!

En zo kwamen we
weer in het heden ...



En, hebben jullie de piratenkatten
kunnen tegenhouden?



Nee, we
hebben ze zelfs
een pootje geholpen,
grappig hè?



Vrienden,
ik begrijp er
geen snars
van ...

Klem wil zelfs
met ze gaan

PICKNICKEN ...

Dat masker was
alvast een smakelijk
voorafje!

Wie weet
had Richelieu wel
een potje kaatsbal
met ons willen
spelen.

Ja, een
dubbelspel.

Hoor je het, professor,
voor één keer ben ik het
niet die in de war is ...
Kom, ik zal het je
uitleggen ...

WAT?

Beste
knaagdiervrienden,
tot ziens, tot onze
volgende reis door de tijd!

Gi-ga-groet van
*Geronimo
Stilton!*



KATTENKLAUW III, DE ZWARTE ZEEROVER



Ik ben Kattenkluw III, de genadeloze zwarte zeerover. Ik droom ervan de beroemdste en rijkste kat aller tijden te worden!



ENKLAUW

Ik ben Kattenkluw, van de zwarte maar eigenlijk ben ik de baas!



FORSE FELIX

Ik ben Bonzo Felix, ook wel Forse Felix genoemd, de helper van de zwarte zeerover. Ik volg hem altijd en overal, ook al komen we steeds in de problemen!



Frankrijk 1624, koning Lodewijk XIII gedraagt zich de laatste tijd wel heel vreemd in zijn kasteel Fontainebleau ... Zouden de piratenkatten weer eens een van hun katachtige plannetjes aan het uitvoeren zijn?



Geronimo, Klem, Patty, Benjamin en Pandora reizen vermomd als musketiers terug in de tijd om het tot op de bodem uit te zoeken en belanden zo in een van de meest bizarre avonturen ooit. En dat heeft niet alleen te maken met de mysterieuze knager die zich verschuilt achter een masker van overjarige kaas ...



Geronimo Stilton

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

ISBN: 978 90 8592 350 3



9 789085 923503